

Golfbrekers

Net voordat ik uit de auto wil stappen, zie ik lichte druppels op de voorruit verschijnen.

De sombere lucht zorgt de hele dag al voor een grijze waas op mijn netvlies.

Eenmaal buiten verdwijn ik diep in mijn jas.

Mijn ogen volgen de witte schuimkoppen van denderende golven.

Ze doorbreken de donkerte van de dag en mijn gedachten.

Er is licht aan de horizon.

65 woorden wedstrijd



Winnaar Vakjury
Caroline Wammes

Winnaar publieksprijs
Nelly Bakhuizen



Lichtpuntjes Gouda



Kaartenactie

Ik doe de voordeur open.

Een meisje vraagt:

‘Bent u zielig?’

‘Ik dacht van niet.’

Ze kijkt boos.

‘Deze kaart moet ik van mijn moeder aan een eenzaam oudje geven.

Volgens uw naambordje bent u toch alleen?’

‘Ja.’

‘Maar u ziet er vrolijk uit.

Dan kan ik hem niet aan u geven.’

‘Ik ben wel oud’, probeer ik nog.

Ze is al weg.