

Herdenking Slavernijverleden

GOUDA



Keti Koti in Gouda!

Keti Koti betekent ‘Verbroken ketenen’ in het Surinaams. In het Papiaments Kadena Kibrá. We herdenken ons gedeeld koloniaal verleden en vieren de afschaffing van de slavernij in Suriname en binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Herdenk en vier met ons mee!

Programma 1 juli 2023:

11.30 uur: Kranslegging door burgemeester Pieter Verhoeve bij het Huis van de Stad

14.00 uur: Cultureel programma van sprekers, een Surinaams koor, een Surinaamse dansgroep en Caribisch en Surinaams eten in Cultuurhuis Garensponnerij

Entree is gratis. Uw aanmelding ontvangen we graag via slavernijverleden@gouda.nl

11.00 – 17.00 uur: de tentoonstelling ‘150 jaar Keti Koti: ‘De schaduwzijde van de Goudse pijp’ in Museum Gouda (Oosthaven 9). Entree is op 1 juli gratis.

Scan de QR-code
voor meer
informatie:



1 juli is de start van het herdenkings-
jaar slavernijverleden. Het hele jaar
zijn er activiteiten in Gouda.

Bekijk het volledige programma op
goudainclusief.nl of scan de QR-code.



