



“In onze Goudse samenleving leven we met veel verschillende culturen en geloven samen. In het dagelijks leven kom je elkaar niet altijd tegen, omdat we veel in onze eigen bubbel zitten. Soms is dat best ingewikkeld. Maar soms blijken bubbels veel meer met elkaar overeen te komen dan je zou denken. En daar kom je natuurlijk alleen achter wanneer je elkaar spreekt.”

Wat leuk dat jullie willen meewerken aan de Goudse Scholendialoog!

De ervaring leert dat een goede voorbereiding bijdraagt aan een goede dialoog. We willen jullie daarom vragen om de dialoog met jullie eigen studenten voor te bereiden. In dit document vinden jullie vier voorbereidingsopdrachten die jullie hiervoor kunnen gebruiken.

Vorbereidingsopdracht 1: Verwachtingen en nieuwsgierigheid

Het aangaan van dialogen bevordert de sociale binding en het respect tussen mensen. In een dialoog gaat het om begrip en acceptatie van de verschillen. Een van de voorwaarden om een goede dialoog op gang te brengen is nieuwsgierigheid naar het verhaal van de ander.

Bespreek met je studenten de volgende punten:

- Met wie zitten jullie straks aan tafel?
- Wat weten jullie over deze school? Over deze studenten?
- Wat zou je willen weten?
- Wat denk je dat zij over jou willen weten?
- Wat verwacht je?

Het kan best spannend zijn om andere, onbekende jongeren te ontmoeten en daar ook nog mee in dialoog gaan over betekenisvolle onderwerpen. Het is daarom belangrijk om duidelijk te zijn over wat ze kunnen verwachten. Vertel de studenten dat er in ieder groepje ook een gespreksleider aanwezig is om de dialoog te begeleiden.

Vorbereidingsopdracht 2: Wat is een dialoog?

Een dialoog is geen discussie of debat waar standpunten tegenover komen te staan. Het is juist de bedoeling om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar ideeën en ervaringen van de ander. Om dat onderscheid goed helder te krijgen kun je op het bord de begrippen ‘dialoog’ en ‘debat’ zetten en studenten laten aanvullen welke kenmerken waar horen.

Bijvoorbeeld:

Debat	Dialoog
Strijd met argumenten	Ontmoeting, uitwisselen ervaringen
Onpersoonlijk	Persoonlijk
Elkaar overtuigen	Onderzoeken betekenissen
Selectief luisteren	Aandachtig luisteren
Streven naar gelijk	Streven naar dieper inzicht

Vorbereidingsopdracht 3: De spelregels van een goede dialoog

Om de dialooggesprekken goed te laten verlopen is het belangrijk dat er een prettig en veilig klassenklimaat is waarin studenten zich vrij voelen iets te kunnen zeggen zonder dat zij daar op een negatieve manier door anderen op aangekeken worden.

Hiervoor hebben wij een aantal gespreksregels vastgesteld. Willen jullie deze in de klas bespreken? Jullie kunnen er met elkaar nog een vijfde regel aan toevoegen, die we dan ook voorafgaand aan de dialoog met de andere school zullen benoemen.

Spelregels voor de dialoog

1. Wees écht nieuwsgierig. (→ Stel open vragen, luister goed naar de ander.)
2. Heb respect voor elkaar. (→ Wees vriendelijk, geef je mening, maar geen kritiek.)
3. Vragen stellen is prima. (→ Heb je een voorbeeld? Kun je uitleggen wat je bedoelt?)
4. We hebben tijd. (→ Geef tijd om na te denken of naar woorden te zoeken.)
5. ...

Vorbereidingsopdracht 4: Eigen stellingen

De gespreksleiders hebben een lijst met “reservestellingen”, maar een effectieve manier om de betrokkenheid van de studenten te verhogen is om hen zelf stellingen te laten inbrengen. Juist stellingen die vanuit de groep zelf komen blijken het meest motiverend om over door te praten. Wat zouden jouw studenten interessant vinden om van de andere groep te leren?

We vragen je om met de klas 5-10 eigen stellingen te bedenken en deze zelf voor te bereiden, door binnen de klas al wat te oefenen met een dialoog over deze stellingen. Studenten merken dan ook zelf snel wat een goede stelling is.

Wat is een goede stelling?

- Een stelling is geen vraag. (“Hoe zou je van deze vraag een stelling kunnen maken?”)
- In de stelling zitten nog geen argumenten (want..., omdat...)
- Over een goede stelling kun je in dialoog gaan, zonder informatie te moeten zoeken
- Een goede stelling maak je met respect, zonder bijv. mensen of geloven te beledigen

We wensen jullie een fijne en goede dialoog toe!

De stellingen die jullie hebben bedacht, kun je mailen naar nieuwste@freedom.nl. Ook feedback, aanvullingen of ideeën over deze lesvoorbereiding zijn welkom.