



Stadsgesprek over het koloniaal en slavernijverleden van Gouda

Wie het verleden kent, begrijpt het heden beter.

Op 27 januari is de bundel 'Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda - een verkenning' uitgebracht. Deze historische verkenning levert nieuwe kennis op. Misschien heeft u hier vragen over zoals: 'Hoe gaan we nu verder? Waarom moeten we het nu nog over het slavernijverleden hebben? Moet ik me nu schuldig voelen?'

Er zijn stadsgesprekken georganiseerd waarin u in een veilige en open sfeer uw vragen kunt stellen. De gemeente Gouda hoort uw mening graag zodat deze meegenomen kan worden in de vervolgstappen. U bent vanaf 19.00 u van harte welkom bij het Stadsgesprek over het koloniaal en slavernijverleden van Gouda. Iedereen is welkom!

Data stadsgesprekken

29 februari
14 maart
28 maart



Meld je aan

Aanmelden kan via
slavernijverleden@gouda.nl
of via de QR code.

Data stadsgesprekken

Donderdag 29 februari **Donderdag 14 maart** **Donderdag 28 maart**

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur



Sankofa is een belangrijk begrip in de Ghanese Ashanti cultuur en de Afrikaanse diaspora. Het symbool wordt vaak gekoppeld aan het spreekwoord, "Se wo were fi na wosankofa a yenkyi," dat je zou kunnen vertalen als: "Het is goed om terug te gaan naar hetgeen je bent vergeten." We hebben het verleden nodig om vandaag te begrijpen. Het moedigt aan om inspiratie uit je cultuur en geschiedenis te halen voor een betere toekomst.



Meld je aan

Aanmelden kan via slavernijverleden@gouda.nl
of via de QR code.